

## GESCHIEDENIS....

Onder het motto "Gilze en Rijen in Beweging" werden in 1985 plannen gemaakt om het sportleven binnen de gemeente meer bereikbaar te maken voor de inwoners.

Het ging vooral om die groep mensen die door de week vrije tijd over hadden waar ze géén goede invulling voor wisten. Omdat in de weekeinden bijna alle sportaccommodaties bezet waren kwamen er groepen mensen niet "aan de bak".

Alle aanwezige sportclubs werden door genoemde werkgroep - die onder voorzitterschap stond van de heer **Louis van Voorst** - benaderd met het verzoek hun activiteiten uit te breiden zodat ook op werkdagen sport kon worden bedreven.

Eén van de doelstellingen was de groep ouderen die niet actief aan sport deden "méér in beweging" te krijgen.

Omdat de heer **Van Voorst** tevens voorzitter was van de "**Rijense Bridge Club**" voelde hij zich geroepen om ook vanuit deze vereniging actie te ondernemen. Naast het feit dat hij zelf bridgelessen gaf, organiseerde in 1985 de AVRO een televisiebridgecursus waarbij ook de heer Van Voorst betrokken was. Velen uit Rijen en omgeving namen deel aan deze cursus.

Omdat er geweldig veel liefhebbers waren voor het bridgeospel leek het een eenvoudige opgave om met een "overdag" bridgeclub te starten. Maar...dat was niet het geval !!

Er werd gelegenheid gegeven om in het toenmalige café Nooten op maandagmiddag te komen bridgen. Echter... er kwamen alléén een paar bridge fanaten opdagen die ook lid waren van de (toen nog) vrijdagavond club. De dames Ria van der Steen en Bep van Gool alsmede de heren C. van Gorp en P. de Pont, en L. van Voorst met echtgenote zijn toen begonnen. Weldra kwamen er enige liefhebbers bij, zodat er altijd met twee of drie tafels gespeeld kon worden. Door mond tot mond reclame groeide het aantal belangstellenden gestaag, terwijl na iedere afgesloten bridgecursus er ook weer enige leden bij kwamen.

Omdat er voor zo'n bridgemiddag nogal wat geregeld moest worden kreeg de heer Van Voorst spoedig hulp van Mevrouw Ria van der Steen. Door haar liefde voor het bridgeospel én haar gevoel voor orde en netheid in de club werd zij al gauw de spil waar veel om draaide.

Op enig moment werd er onder de regelmatige bezoekers een enquête gehouden om een naam voor de club te zoeken. Echter... er kwam géén bruikbare naam uit de bus. Omdat de naam "Maandagmiddagclub" al een begrip was werd besloten om die naam te blijven voeren.

Men bleef op de ingezette weg voortgaan totdat op 13 november 1995 tijdens een vergadering werd besloten een officiële Maandagmiddag Bridgeclub op te richten. Door de 90 leden werd een bestuur gekozen bestaande uit de dames J. van Gool en R. van der Steen alsmede de heren J. Heijne, M. van Tiel en J. Broers.

Als eerste taak werd door het bestuur statuten en een huishoudelijk reglement voorgelegd aan de algemene ledenvergadering, die hier volledig mee kon instemmen.

Zo is het gekomen, én ....zo is het gebleven !!